

# VIJF JAAR MONJDAGRIDDERS

't Eerste jaar reden ze per velo-o, ja-ja  
Door de straten van de Stad Ninof.  
't Waren renners van de Tour de Fra-ans, ja-ja  
Iedereen, die heeft er lol aan g'had.

## REFREIN :

't Zijn de Monjdagridders  
Die komen op de straat Tjip...  
Alle jaren met iets anders  
En van 't jaar is het de vijfde keer  
Ieder jaar zijn ze daar weer...

't Tweede jaar was het de gastronomie, ja-ja  
Pensen, koullen waren toch zo fijn.  
Ieder kost er toch zo goed van smullen, ja-ja  
't Eten kon toch nergens beter zijn.

't Derde jaar reed toen de 900, ja-ja  
In volle uitrusting door de stad.  
Ze repareerden alles wat er mis was, ja-ja  
Chirurgie was het van eerste klas.

't Vierde jaar de dienst van de oowee, ja-ja  
Straten, pleintjes waren weer okee.  
Ruiten, auto's, stoepen kuisten wij ja-ja  
En Ninove Centrum was toen blij.

Na van 't jaar, dat is nu toch wel stra-af, ja-ja  
Ons regering trapte het maar af.  
Iets dat voor ons toch nog niet zo erg was, ja-ja  
De straat op om te vullen onze kas.